

# Preek

Prediking n.a.v.: Jesaja 11: 6 t/m 8

*Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.*

Wat ik vertel, is historisch. 't Gebeurde exact 26 jaar geleden: woensdag 7 december 1988. Een grote aardbeving in noordwest Armenië. Duizenden mensen kwamen erbij om. Meteen rende een man naar de school van zijn zoon. Geen teken van leven. De vader begon als een bezetene met blote handen het puin te ruimen.

Als omstanders zeiden, dat dit onbegonnen werk was, antwoordde vader: 'Ik heb mijn zoon beloofd dat ik er altijd voor hem ben, als hij mij nodig heeft!' Zo was hij anderhalve dag bezig. Non stop, terwijl hij de naam van zijn zoon riep. Toen de jongen hem hoorde, riep hij: 'Vader, help ons! Ik zei 't toch: Hij haalt je eruit!'

Zo werden 13 kinderen uit een holle ruimte onder de school levend onder het puin vandaan gehaald. Deze geschiedenis is treffend voor hoe Jesaja de werking van het Koninkrijk Gods ziet, als het dóórbreekt. Want dwars door het zuchten van de schepping-in-barensnood heen is er ook nog een ánder zuchten. Dat van de Geest...

De Geest van wijsheid en inzicht, kracht en verstandig beleid, kennis en eerbied voor de Heer. Zoals Die er al was in den beginne (Gen.1:2). Toen éérste mens nog zijn plaats wist. De dieren namen gaf. In plaats van ze te dóden. Zoals daar nà zondvloed mee begonnen werd. Hozó: 'vrede op aarde'? De aarde hier beeft in het nóorden.

Weliswaar ligt leven hier nog niet in puin zoals in Armenië, maar de wereld gaat gebukt onder kolossale last van roofbouw en schulden. Denk aan de foto van de man in krant, die er níet meer tegen kon dat voor zijn ogen half miljoen kippen zijn geruimd. En tóch houdt Jesaja vol: *Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam...*

Ziet profeet daar in achtste eeuw voor Christus één sikkepit van terug? Niets van dat al. Immers ook van Israëls toenmalige vijand Assyrië en later Babylonië gold, dat hun paarden sneller waren dan panters en feller dan wolven (Hab.1:8). En hoe kijken wij vandaag naar optreden van 'Russische beer'? En naar 'de Leeuw van Juda' zónder regering?

In de slangenkuil van het Midden-Oosten gaan volkeren elkaar te lijf als dieren (IS). En wat zien wij in de adventstijd hier te lande terug van wolf en lam náást elkaar? Een 'levende kerststal'. Op zich prachtig. Compleet met os en ezel. Met hier en daar rund, dat nu al met vuurwerk stunt zoals iemand zei. Maar wie neemt 't op tegen 'boze wolf'?

Enkel Hij, die bij Zijn éérste komst de slang in z'n hol opzocht en de kop vermorzeld heeft (Gen.3:15). Het twijgje uit de stam van Isaï. Weliswaar gaat die slang nu nog op aarde tekeer als een briesende leeuw (1Petr.5:8). Maar voor elk kind (van God) is er een remedie. Als we Zijn geestelijke wapenrusting aandoen (vs.5;Ef.6).

Als je 'Zijn vrede op aarde' bij Zijn twééde komst wilt meemaken, moet je hier op 'strijd vóór die vrede van Hem' zijn voorbereid. Niets om bang voor te zijn, want we zijn in dit alles méér



**Zondag 07-11-2014 10.00u**

**eredienst**

**Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant)**

**Thema: Vrede op aarde!**

dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad (Rom.8:37). Jezus, Lam Gods, dat gezonden werd naar een wereld verloren in schuld.

Dáár waar mensen als wolven reageerden. Op Hem, die gezalfd is met de Geest van Vader.

De Hemelse die, evenals aardse vader uit Armenië, zei: 'Ik heb m'n Zoon beloofd dat Ik er altijd voor Hem ben als Hij Mij nodig heeft!' En het jongetje is als de Zoon, die tegen vrienden roept: 'Ik zei 't je. Mijn Vader haalt je eruit!' Amen.